

Lopend Vuurtje

Scouting Oost 1



augustus 2020

Van de redactie

Dag lieve lezers,

Neemt u nog een paar extra slokken water, want op het moment van schrijven zitten we midden in de hittegolf, midden in de vakantie waarbij zelfs de meest obscure Nederlandse camping is volgeboekt en midden in het toch wel bijzondere jaar 2020. De geest van Robert Stephenson Smyth Baden-Powell heeft over ons gewaakt, waardoor we deze zomer gelukkig gewoon op kamp konden en er zelfs extra speciale opkomsten op het zomerprogramma stonden—daarover verderop in deze uitgave meer.

Als u goed luistert kunt u zacht geklop horen; het nieuwe scoutingseizoen staat alweer voor de deur. En dat kan maar één ding betekenen: tijd voor de eerste opkomsten, de Grote Clubactie en de komst van de goedgegemuste en bebaarde kindervriend. Niet snel daarna wisselen we van jaar, bakken we poffertjes op koningsdag en vertrekken we alweer op zomerkamp! Maar misschien lopen we een beetje op de zaken vooruit, laten we eerst maar eens genieten van de

gewone draaiavonden, bij ons op de vertrouwde Kruislaan met die prachtige nieuwe grasmatten.

Normaliter staat de agenda al helemaal tot de nok vol gepland met activiteiten, maar dit jaar is dat uiteraard iets conservatiever aangevlogen. Vandaar dat u verderop wel enkele data kunt vinden, maar vooral ook de website, Facebook en/of Instagram in de gaten moet houden om geen enkele activiteit, bijeenkomst of evenement te missen.

De gehele redactie wenst u, de leden, leiding, besturen, vrijwilligers, vrienden, sponsors en burens een prachtig scoutingseizoen toe. Zo rond het begin van januari zult u weer van ons horen met de verslagen van hopelijk veel mooie opkomsten, weekenden en een prachtige opbrengst van de Grote Clubactie. Tot die tijd heel veel plezier met deze kleine terugblik op de zomervakantie en tot snel!

De redactie

Jarigen

Nina 16 september
Cijs 20 september
Ruud 28 september
Ed 21 oktober
Yves 22 oktober
Anna 25 oktober

Esther 31 oktober
Jaap 16 november
Rik 24 november
Jorn 27 november
Yvonne 30 december
Coen 4 januari

Zomerkamp

Na veel spanning rondom de organisatie, mogelijkheden en bubbelgekte kon dit jaar het zomerkamp gewoon doorgaan. Echte Kabouters, een Egyptisch beeldje, de stipte Ton, een roedel weerwolven, een bubbelige Expeditie Bubbels en Kampvid '19. Je kunt het zo gek niet bedenken of het had iets van doen met de groep Amsterdamse scouts die in Ommen, Dalfsen en Visliten bivakkeerde.

Uiteraard kunt u alle belevenissen terugzien en -lezen op de website scoutingoost1.nl, waar de Kampkrant, fotoalbums, blogs en vlogs verzameld zijn. Hieronder alvast een voorproefje van dat alles...



Agenda

Augustus

24–29 | Eerste draaiavonden

Bever	Za.	10:30–12:00
Kabouters	Do.	18:45–20:15
Bever	Za.	10:30–12:00
Welpen D.	Di.	18:45–20:15
Welpen Z.	Za.	10:30–12:00
Gidsen	Wo.	19:00–20:30
Verkenners	Di.	19:00–20:30
Explo's	Do.	19:00–20:30

September

19 | Start Grote Clubactie

Oktober

10 | Klussdag

Januari

3 | Nieuwjaarsreceptie

April

27 | Poffertjes op Koningsdag

Juli

10–17 | Zomerkamp

Houd een oogje op scoutingoost1.nl, Facebook en Instagram voor de laatste updates!



Zomeropkomsten

Hoewel de coronacrisis met name heel veel nadelen heeft, is er binnen Scouting Oost 1 in ieder geval ook één pluspuntje uit gekomen: de speciale zomeropkomsten! Normaal gesproken is ons scoutingterrein nogal stiltesjes tussen het zomerkamp en de start van het nieuwe schooljaar, maar dit jaar werd besloten om daar verandering in te brengen! Een klein beetje ter vervanging van de gemiste open dag, maar vooral als troost voor alle kinderen die dit jaar misschien niet op vakantie hebben gekund.

Zo gezegd, zo gedaan! Er werden in totaal zeven spectaculaire zomerprogramma's in elkaar gezet. Drie weken achter elkaar waren op de dinsdagavond alle kinderen van Bever-, Welpen- en Kabouterleeftijd welkom en op de donderdagavond alle kinderen van Verkenner-, Gidsen- en Explorleeftijd. Elke draaiavond had een eigen thema: zo begonnen de jongsten met een avond vol dobbelen, waarbij de dobbelsteen besloot of een leiding of een kind het volgende spelletje mocht bepalen. Hierbij stelden de kinderen als volgende spelletje vaak voor dat 'de leiding de rest van de avond hun mond moest houden!' (gelukkig had de leiding een vetorecht). De leiding stelde gewoon stand-in-de-mand of blikkietrap voor, maar ach, verschil moet er wezen...



Voor de oudsten stond de eerste avond volledig in het teken van improvisatie. Hierbij werd vooral inspiratie gehaald uit de Lama's, een tv-programma dat sinds 2008 niet meer op tv is en dus blijkbaar totaal onbekend is bij de huidige generatie tieners. Gelukkig kon de leiding goed uitleggen wat er moest gebeuren en werd het er niet minder leuk op. De draaiavonden daarna werden verder nog ingevuld met het bouwen van je eigen kampvuur (wat heb je eigenlijk nodig? En wie heeft er het snelste een kampvuur gemaakt?), Levend Cluedo en de laatste week werd er uitgebreid afgekoeld met allemaal waterspelletjes! Dat moet natuurlijk ook wel, als het 35 graden is.

Op 15 augustus hebben wij de zomeropkomsten afgesloten met alle leeftijden bij elkaar, en ook dat was hartstikke leuk! De gezamenlijke opkomst bood zelfs een beetje troost voor het gemiste groepsspel op zomerkamp, dat vanwege de kampbubbels niet plaats kon vinden.

